



## Van het bestuur

In deze adventstijd mogen we toelevens naar het Kerstfeest. Een breekpunt in de wereldgeschiedenis dat - in combinatie met het opstandingsfeest met Pasen - een volledig nieuw perspectief gaf én geeft aan onze wereld en ons leven. Een perspectief van hoop, van herstel, van een Liefde die niet ophoudt omdat Hij zelf Liefde is. Laten we deze Liefde niet voor onszelf houden. Hij geeft het ons overvloedig opdat we er van mogen uitdelen.

Met de jaarwisseling in het vooruitzicht verandert ook ons perspectief. Waar we in de drukke loop van een jaar veel in het hier en nu schakelen, nodigt de jaarwisseling ons uit om terug te blikken en vooruit te blikken.

We blikken terug op het jubileumfeest van juf Margriet en juf Ada, we blikken terug op het vertrekken van juffen en het komen van juffen. In het vooruitblikken weten we nu ook dat er juffen gaan vertrekken. Juf Marijne gaat lesgeven op een basisschool in Amerongen en juf Anneke Dorst gaat zich heerlijk richten op haar kleinkinderen. Dank jullie wel allebei, voor jullie inzet, jullie betrokkenheid, voor jullie toewijding. We zijn blij met, dankbaar voor en trots op het team van leidsters, dat ze ook weer in januari de afwezigheid van juf Lia kunnen opvangen.

We stellen het op prijs wanneer u de [vacature](#) die ontstaat, wilt delen in uw netwerk.

In het vooruitblikken weten we ook dat het aantal uren voor kinderen met een VVE-indicatie (Voor- en Vroegschoolse Educatie) verhoogd zal worden van 10 uur naar 16 uur per week. Dat stelt ons, samen met de oudercommissie en de leidsters, voor een uitdaging om een zodanige invulling van de week te maken dat dat voor iedereen past.

We zijn ook verheugd te kunnen melden dat Cora van Keulen-Kool is aangenomen als onze nieuwe pedagogische coach en beleidsmedewerkster, een functie die in 2019 verplicht gesteld is door de overheid. Zij zal het team begeleiden en coachen op de uitvoering van ons pedagogisch beleid. Benieuwd wat dat beleid is? Het beleid is op onze website te vinden!

We wensen iedereen een Gezegend Kerstfeest en een gezond en inspirerend nieuw jaar!

Namens het bestuur, Paul Hoogers, voorzitter

## Actueel (thema's, stagiaires)

Het lokaal is gezellig versierd, buiten is het regelmatig koud en nat, het einde van het jaar is weer in zicht! Na de herfstvakantie was het thema 'Water' aan de beurt. Vooral de zintuigen voelen, ruiken, horen en zien kwamen hier aan de orde. Het was een thema dat de peuters erg aansprak.

Het badje met de douche erboven werd elke dag gebruikt. Elk kind heeft weer goed geoefend met plakken, knippen, prikken, verven en stempelen.

Tijdens dit thema vertelden we de verhalen van 'Abraham' en 'Jona' uit de Bijbel. Vooral het verhaal over Jona sprak de peuters erg aan. Met het liedje "Hap! zei de grote vis, en hij slikte Jona in. Jona was zo eigenwijs deed toch zijn eigen zin", konden de peuters die reuze vis goed na doen.

Eind november konden we er niet meer omheen; Sinterklaas was in aantocht! De peuters hadden veel plezier in de pakjeskamer. Het was nog niet gemakkelijk om plakband af te scheuren. We sorteerden cadeautjes op vorm en de vormen driehoek, vierkant en cirkel beginnen veel peuters al te herkennen. Sommige peuters weten het al heel goed.

Het hoogtepunt was natuurlijk de komst van Sinterklaas met zijn Piet. Wat was het gezellig! Met name de poppenkast voorstelling trok veel aandacht. Het was wel even schrikken toen Piet met zijn hoofd tegen de schoorsteen aan botste. Gelukkig is alles goed afgelopen en konden alle peuters met een mooi cadeautje naar huis.

Uit de Bijbel vertelden we het verhaal over 'David en Goliath'. David vertrouwde op God. En zijn God hielp David om de reus te verslaan.

Vorige week zijn we gestart met het thema 'Kerstfeest'. We hebben gehoord hoe Zacharias in de tempel hoorde dat hij een zoon zou krijgen. En dat hij het niet geloofde en daarom niet kon praten totdat Johannes geboren zou worden.

De peuters maakten een kaars van klei die je écht kon aansteken en prikten heel veel sterren in de donkere lucht.

Deze week horen de peuters het verhaal over de tocht van Maria en Jozef naar Bethlehem en de geboorte van Jezus. De herders in het veld werden verrast door de engelen die het prachtige lied 'Ere zij God' zongen. En we telden af naar het moment dat de papa's en mama's en/of opa's en oma's met ons het kerstfeest mee vierden. We hebben samen geluisterd naar het kerstverhaal, mooie liedjes gezongen en samen een werkje gemaakt.



Wij wensen u hele goede Kerstdagen toe en een voorspoedig nieuwjaar! Hartelijke groet van alle leidsters.

### Oproep vanuit de oudercommissie

De taken van de oudercommissie kunnen nogal divers zijn. De afgelopen tijd zijn we betrokken geweest bij de organisatie van het jubileum van juf Ada en juf Margriet, sloten we aan bij een bestuursvergadering en werd er een Sinterklaasgedicht gemaakt. Ook ondersteunen we de leidsters door bepaalde taken te doen zoals het maken van kraamcadeautjes.

Het komende jaar zullen we o.a. betrokken worden bij vraagstukken en teamzaken die komen kijken bij het vormgeven van de uitbreiding van VVE-uren. We zijn nog op zoek naar 2 nieuwe leden voor de oudercommissie. Lijkt dit je leuk en wil je meedenken over zaken in het belang van (de peuters van) De Ark, stuur dan een mailtje naar [oudercommissie@pszdeark.nl](mailto:oudercommissie@pszdeark.nl)

Groetjes, Alinda, Milouda en Gerda

## Wisseling kinderen

### Tot ziens!

Na de kerstvakantie hopen Joël van Bommel, Rick van der Windt, Alexander van Asselt, Thijmen Bloed, Anne-Lynn den Hartog, Thijs van Dam en Raphaël Chamuleau naar de basisschool te gaan.

Een fijne tijd op de basisschool!

### Welkom!

Na de zomervakantie is Julian Straub bij ons gestart, dat heeft nog niet eerder in een nieuwsbrief gestaan. Na de kerstvakantie hopen de volgende peuters naar de peuterspeelzaal te komen: Jenoa de Voogd, Tim Hazeleger, Finn Davelaar, Laurens Honing, Ruben van Woudenberg, Houda Abbas en Ruben van den Dool.

Van harte welkom en een hele fijne tijd bij ons op de peuterspeelzaal!

## Geboren

Op 11 november is Sep geboren. Hij is het broertje van Lynn en de zoon van Maikel en Jolina van Beek.

Op 15 november werd bij Roel en Arinde Tekkelenburg een zoon geboren: Thobias. Thobias is het kleine broertje van Sanneke en Robert.

Op 19 november is Ralph geboren. Hij is het broertje van Jenthe en zoon van Friso en Natelie van der Graaf.

Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoons en Gods zegen gewenst bij de opvoeding!



## Voor de agenda

### Kerstvakantie

De kerstvakantie is van maandag 23 december 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020.

### Open ochtend

Op zaterdagochtend 4 januari 2020 is er een open ochtend voor alle belangstellenden. Ouders die overwegen hun peuter op te geven voor de peuterspeelzaal, of al opgegeven hebben, kunnen gezellig een kijkje komen nemen. Er is koffie, drinken en speelgoed en de leidsters staan klaar om informatie te geven en vragen te beantwoorden. De open ochtend is van 10.00 - 11.30 uur aan De Bosrand 25.

### Ouderavond

Op donderdag 20 februari 2020 hopen we een ouderavond te houden. Noteert u de datum vast in de agenda! Het bestuur zal u deze avond weer bijpraten en onze logopediste Ageeth van Ginkel hoopt voor ons een presentatie te verzorgen.

