



Van het bestuur

Stormachtig weer

Om met een citaat van Matthijn Buwalda te beginnen: 'Wat gaan de wolken snel, het lijkt het leven wel'. Er zijn periodes in ons leven waarin het behoorlijk onrustig kan zijn, er wordt van alle kanten aan ons getrokken en je houdt er meestal geen rustig gevoel aan over. Wat een geweldige wetenschap dat we met het geloof in God de Vader een vast rustpunt mogen hebben en dat we uit de Bijbel mogen leren dat Jezus de macht is gegeven om de sterkste storm te stillen.

We hebben de afgelopen twee jaar relatief veel wisselingen gehad in het team van de leidsters, ook in deze periode zwaaien er weer leidsters af. We zijn enorm dankbaar dat we ook weer aanvulling hebben gevonden in het team, ze zullen zich aan u voorstellen. We zijn ook blij met de aanstelling van een pedagogisch coach en beleidsmedewerkster, een waardevolle aanvulling voor het team.

Ook in het team (van leidsters en bestuur) rommelt het wel eens. U zult vast opgemerkt hebben dat juf Lia al geruime tijd niet aan het werk is, terwijl zij niet ziek is. We zijn de afgelopen periode intensief met elkaar in gesprek geweest, met juf Lia en met het team en bestuur. De voorbije jaren heeft het team leidsters heel zelfsturend gedraaid, sterker nog, ze waren met betrekking tot zelfsturing hun tijd ver vooruit. Er werd veel onderling opgelost, soms ook in compromissen en veel werd met de mantel der liefde bedekt. Als vrijwillig bestuur hebben we geprobeerd zo goed mogelijk te faciliteren en organiseren om het werk van de leidsters heen. We hebben de afgelopen weken met elkaar vastgesteld dat dat (het onderling oplossen en een bestuur 'op afstand') zijn sporen heeft getrokken en dat daar hernieuwde verbinding nodig is, op veel fronten. Dat willen we aangaan, met extra ondersteuning van buitenaf in de vorm van één of twee coaches die het gehele team daarin begeleiden. We willen u vragen dit proces ook in uw gebeden mee te dragen.

Los van deze processen, heb ik, vanwege mijn werkzaamheden die zich stilaan meer op het buitenland gaan richten (Noorwegen), aangegeven dat ik het voorzitterschap in 2020 graag wil neerleggen. Ik zal tot aan de zomer nog betrokken zijn en zoveel mogelijk taken overdragen. Waar nodig ben ik op de achtergrond beschikbaar voor lopende zaken. Anton Stuurman heeft aangegeven, in elk geval voor de komende periode, het voorzitterschap op zich te willen nemen, waarvoor we hem zeer erkentelijk zijn. We zijn wel op zoek naar uitbreiding van het bestuur (zeker ook gelet op het feit dat Anton nu de penningmeester is). De leidsters hebben het verzoek gekregen om, indien zij dat willen, iemand voor te dragen (statutair is er altijd één bestuurslid op voordracht van de leidsters, indien gewenst).

We zien uit naar nieuwe perspectieven en wensen u een goede voorjaarsvakantie toe!

Namens het bestuur,

Paul Hoogers, voorzitter

Actueel (thema's, stagiaires)

We hebben een frisse start gemaakt in het nieuwe jaar! Na de kerstvakantie zijn we met een rustweek begonnen om zo, vooral de nieuwe peuters, de kans te geven om te wennen en zich de regels en gewoonten op de peuterspeelzaal eigen te maken.

Halverwege januari was het thema 'wonen' aan de beurt. Een thema wat de peuters erg aanspreekt. Ze hebben allemaal wel iets te vertellen over hun eigen huis. Inmiddels weten veel peuters de diverse kamers in een huis te benoemen.

Flip de beer was ook regelmatig op bezoek in de kring en dat vonden de peuters erg gezellig. Voor peuters kan het makkelijker zijn om met Flip te praten dan met de juf. En zo krijg je leuke gesprekken.

Natuurlijk hebben we goed geoefend op allerlei technieken. Kleien, plakken, verven en knippen, het kwam allemaal weer langs bij het maken van de werkjes. En de peuters zijn zo trots als ze hun werkje mee naar huis mogen nemen!

Ook hebben we veel woorden geoefend, liedjes gezongen en boekjes gelezen.

De verhalen uit de Bijbel gingen over 'de 12-jarige Jezus in de tempel'. Jezus vertelde dat Hij graag in het huis van Zijn Vader was, in de tempel om daar over Zijn Vader te vertellen.

Daarna was het verhaal over 'de bruiloft in Kana' aan de beurt. Veel vrienden en familie waren bij elkaar op een bruiloft. Toen de wijn op was deed Jezus Zijn eerste wonder op aarde. Hij maakte van water wijn.

Het laatste verhaal ging over 'de verlamde man'. Door zijn vier vrienden werd hij naar het huis gebracht waar Jezus sprak. Helaas was het zo druk dat de mannen er niet meer in konden. Maar ze lieten zich niet afschrikken en hebben hun verlamde vriend door het dak naar beneden laten zakken. Jezus vergaf de zonden van deze man en zorgde ervoor dat hij weer kon lopen. Wat een machtige God hebben we toch.

Op het moment dat u deze nieuwsbrief leest zijn we gestart met het nieuwe thema 'ziek en gezond'.

Met de peuters hebben we afscheid genomen van juf Marijne. We hebben voor haar een mooie brievenbus gemaakt met allemaal envelopjes met theezakjes erin. Ook (stage)juf Meta nam afscheid. Zij kreeg van ons een theedoosje met van elke peuter een zelfgekleurd theezakje.

Juf Anneke neemt afscheid op 19 februari.

Natuurlijk hebben de peuters voor haar ook iets moois gemaakt, maar wat dat is blijft nog even een verrassing.

Inmiddels is er weer een nieuwe stagejuf; juf Madeleine. We hopen dat ze veel bij ons zal leren en natuurlijk erg enthousiast wordt over het mooie vak als peuterleidster.

Fijne vakantie en hartelijke groet van alle juffen!



Even voorstellen

pedagogisch coach en beleidsmedewerkster Cora van Keulen

Mijn naam is Cora van Keulen, ik woon in Woudenberg, ben 34 jaar en trotse vrouw van Tonny. Samen zijn we gezegend met drie prachtige zoons.

Ik ben dol op lekker eten en mooi weer. Wanneer deze twee te combineren zijn, is het helemaal fijn. Ook houd ik van shoppen, sporten en persoonlijk contact met mensen.

Ik geniet van mijn werk, waarin het contact met anderen centraal staat. Ik heb mijn eigen supervisie en coachpraktijk Co-Visie. Daarnaast begeleid ik jongeren met een licht verstandelijke beperking en geef ik wekelijks (weerbaarheid)trainingen aan collega-professionals.

Binnen peuterspeelzaal De Ark zal ik werkzaam zijn als pedagogisch coach en beleidsmedewerker. Hiervoor zal ik onder andere coachgesprekken hebben met de begeleidsters van De Ark. Het kan zijn dat u me op de werkvloer tegenkomt, omdat ik graag de praktijk van alle dag wil ervaren. Mocht u me zien en vragen hebben, stel ze gerust!



juf Linda de Graaf



Dag allemaal, vanaf 1 februari ben ik als juf bij De Ark komen werken. Dus hoog tijd om mijzelf even voor te stellen. Mijn naam is Linda de Graaf en ik ben getrouwd met Bart. Samen hebben wij 3 prachtige kinderen: Fedde van 6 jaar, Mees van 3 jaar en Emma van 5 maanden.

Ik heb jaren als verpleegkundige gewerkt, maar was nu op zoek naar een nieuwe uitdaging en vindt het ontzettend leuk dat ik deze bij De Ark heb gevonden.

Ik verheug mij erop om samen met uw kinderen te mogen werken. Mochten er nog vragen zijn, spreek mij gerust aan. Tot ziens op De Ark!

stagiaire Madeleine van de Lagemaat

Ik ben Madeleine van de Lagemaat, ik ben 16 jaar oud en woon in Woudenberg. Ik zit in het eerste jaar van de opleiding SAW op het Hoornbeeck college in Amersfoort.

Ik kom elke maandag tot vrijdag stagelopen op De Ark in de periode van 10 februari tot 24 april. Ik heb heel veel zin om bij jullie te komen werken!



Herhaalde oproep vanuit de oudercommissie

De taken van de oudercommissie kunnen nogal divers zijn. De afgelopen tijd zijn we betrokken geweest bij de organisatie van een jubileum en sloten we aan bij een bestuursvergadering. Ook ondersteunen we de leidsters door bepaalde taken te doen zoals het maken van kraamcadeautjes.

Het komende jaar zullen we o.a. betrokken worden bij vraagstukken en teamzaken die komen kijken bij het vormgeven van de uitbreiding van VVE-uren. We zijn nog op zoek naar twee nieuwe leden voor de oudercommissie. Lijkt dit je leuk en wil je meedenken over zaken in het belang van (de peuters van) De Ark, stuur dan een mailtje naar oudercommissie@pszdeark.nl

Groetjes, Alinda, Milouda en Gerda

Wisseling kinderen

Tot ziens!

De afgelopen tijd hebben een aantal peuters de peuterspeelzaal verlaten: Anna Frietema, Mathijn van Dam, Inaya Oulad Hammouch, Julia Veenendaal en Armen Gasparyan. Ook Gerward Eland en Nathalie van Iwaarden komen na de voorjaarsvakantie niet meer bij ons terug.

Allemaal een fijne tijd op de basisschool gewenst!

Welkom!

In februari zijn de volgende peuters bij ons gestart: Lotte van den Ende, Ruben de Leeuw, Evita Doeven en Steyn Krebs. Per maart hopen de volgende peuters bij ons te starten: Sem Richtersz, Louise van Gelder, Tim van Wezel, Floris van Iwaarden en Arian Kamahwal.

Van harte welkom en een hele fijne tijd bij ons op de peuterspeelzaal!

Geboren

Op 18 januari is Milan Rijksen geboren. Milan is het broertje van Jesse en zoon van Jan en Heidi.

Op 20 januari is geboren: Teun Hendrik Leonard (Leon) Kooiman, zoon van Jan Dirk en Janine. Broertje van Noa, Milan, Luca en Davi (bij ons op peuterspeelzaal).

Op 5 februari werden David en Lisette van Dijk trotse ouders van hun zoon Jakob Abel. Abel is het broertje van Liv.

Van harte gefeliciteerd met deze jongens en Gods zegen toegewenst bij de opvoeding!



Voor de agenda

Vakantie

De voorjaarsvakantie is van 24 februari tot en met 28 februari 2020.

Ouderavond

Op donderdag 20 februari 2020 hopen we een ouderavond te houden. Inmiddels heeft u daarvoor een uitnodiging ontvangen. U bent van harte welkom!

NLdoet

Op 13 en 14 maart 2020 is het weer zover, de jaarlijkse actie NLdoet. Zaterdag 14 maart zal De Ark hier aan meedoen. We gaan dit jaar de buitenruimte aanpakken. Zorgen dat het speelplein er weer fris uitziet, zodat onze peuters uitgedaagd worden om de wereld buiten te ontdekken. Te klimmen, glijden en rijden over een mooi parcours. Ook hopen we een mooi schaduwdoek te plaatsen. Maar als we dat voor onze peuters willen bereiken hebben we wel vrijwilligers nodig! Komt u ons gezellig helpen? We maken er samen een mooie en productieve dag van!

Meld u aan via info@pszdeark.nl. Hopelijk tot dan!!

Huisregels

's Morgens kunnen de kinderen tussen 8.30 en 8.45 uur gebracht en tussen 11.00 en 11.15 uur gehaald worden. 's Middags kunnen de kinderen tussen 13.00 en 13.15 uur gebracht en tussen 15.15 en 15.30 uur gehaald worden. Wilt u zich zoveel mogelijk aan deze tijden houden?

Graag de beker of het pakje drinken van uw kind voorzien van een naam! Soms zijn er kinderen met erg volle bekers of pakjes drinken. Dit blijkt niet altijd even handig te zijn in verband met knoeien. Wilt u hiermee rekening houden?!

Als papa, mama, opa of oma jarig is, kunt u dit het beste even doorgeven aan de juf, zodat er een kleurplaat gemaakt kan worden.

Wilt u, als uw kindje gaat trakteren even met de leidsters overleggen of er wellicht kinderen in de groep zitten die een allergie hebben of iets niet mogen hebben?! Ook willen we u vragen er rekening mee te houden dat het nog peuters zijn en dus de traktaties niet groot hoeven te zijn, ze zijn vaak met iets kleins al heel tevreden!

Hebt u thuis wellicht nog overvloedige onderbroekjes, rokken of maillots liggen, u kunt ons er een groot plezier mee doen. Het gebeurt zo af en toe wel eens dat het mis gaat en dan is het prettig om wat reservekleding te hebben. Heeft uw kind van onze kleding gebruik gemaakt, wilt u dit dan weer (schoon) teruggeven. Alvast bedankt!

Uit de protocollen zieke kinderen hebben we voor u de volgende aandachtspunten:

In verband met besmetting kunt u uw peuter beter thuis houden als:

- uw peuter net de waterpokken heeft en de blaasjes zijn nog niet ingedroogd
- uw peuter diarree heeft
- uw kind koorts heeft (ook al heeft uw peuter veel zin om naar De Ark te komen, de leidsters zien halverwege het dagdeel de peuter steeds zieker worden ...).

Voor de leidsters is het niet leuk om een kind die al op de peuterspeelzaal is, terug te moeten sturen. Bij twijfel kunt u beter even naar De Ark bellen en overleggen of het verstandig is om uw peuter wel of niet te brengen.

Telefoonnummer De Ark: 06 312 60 511

